

## FPCS ING 65 – förberedande plutonchefsskola

Fredagen den 22/4 2022 ryckte ett illustert gäng in på Ing 2 och till våra logement på tredje våningen i Norra Husarkasernen.

Vilka var vi då? Jo det var 1.grp, 1.plut, 2.komp, Ing 1 i Stockholm, som för 57 år sedan ryckte in för att göra värnplikten. Det var mycket harvande på Järvafältet och på Laxön, dit vi förflyttade oss på cykel, en upplevelse i sig. Vi blev en väldigt homogen grupp men som upplöstes vid jultid då vi spreds som agnar för vinden. Någon blev "malaj", andra for i väg till stabs-och kvartermästarutbildning och några började aspirantskolan.

År 1999 tog Hans Oscarson, som då tjänstgjorde på Pliktverket och hade tillgång till adresser, initiativ till en återträff. Alla blev "eld å lågor" och år 2000 genomförde vi den första återträffen. Efter det mötet var alla angelägna om en fortsättning.

Träffarna har fortsatt vart femte år med besök på Laxön. givetvis, Ing 3, Skåne och Estland.

Dåvarande löjtnanten Carl Edholm, vår plutonchef, sedermera chef till Göta ingenjörregemente deltog också. Senare sällade sig även Einar Lyth, då ställföreträdande kompanichef, sedermera chef för Livregementets grenadjärer tillika befälhavare för Örebro försvarsområde.

Så var det då Ing 2 som stod på tur för återträffen 2020 men på grund av pandemin så blev inte besöket av förrän i år.

Programmet då? Kontakt togs med Lennart Blom, ordförande för Ing 2 kamrat- och veteranförening, och han lovade att hjälpa oss inför vår återträff.

Det gjorde han med den äran och med Regimentets dag som huvudnummer, där Ing 2 visade upp sig med olika former av fältarbeten i strålande solsken. Lennart ordnade så vi kunde bo på logement, lakan med hög igenkänningsfaktor, utspisning i stora matsalen, guidad tur runt Ing 2 kasernområde och lördagskvällen herrmiddag på Husarmässen.

Lennart avsatte helgen och lotsade oss på Ränneslätt under lördagen. All heder åt Lennart.

På söndagen var det "veckoslutstädning" av logementen, vilken godkändes, avsked av de som for medan övriga gjorde en kort vandring i gamla stan och avslutade Eksjöbesöket på Lennarts konditori (en annan Lennart).

Vi beslöt att ses igen om två år med tanke på åldersläget.

Därefter spreds vi för hemfärd. Till Boden i norr, till Ystad i söder och Estland i öster.

På näthinnan finns minnesbilder av ett truppslag som utvecklats enormt jämfört våra erfarenheter från värnplikten, då våra tekniska hjälpmedel vid brobyggnad var dornspett och bärsparar - Men å andra sidan har det gått 57 år.

Ett minnesrikt besök och än en gång stort tack till Ing 2 och Lennart Blom!

/Eric Jansson